



*Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus*

Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.166 Vrijdag 10 januari 2025

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden
van ons pastoraal team,
pastoor Ronald van Bronswijk
of pastoraal werkende Giny van der Korput,
aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6
4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Annetti Schaap

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Activiteiten en vieringen binnen onze Vijf Heiligen Parochie

Zondag 12 januari 2025 Caritascollecte	9.30 uur H. Gummaruskerk Wagenberg Eucharistieviering R. v. Bronswijk CD-muziek. 9.30 uur Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Made Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, organist J. Horbach
Maandag 13 januari 2025	10.30 uur Woonzorgcentrum Antonius Abt Terheijden Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput.
Zondag 19 januari 2025 Caritascollecte	9.30 H. Antonius Abtkerk Terheijden <i>Patroonsfeest H. Antonius Abt met Kloveniersgilde St. Antonius Abt</i> Eucharistieviering R. v. Bronswijk GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt o.l.v. J. Terpstra, organist J. Horbach. 9.30 uur Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Eucharistieviering P. Schellens Cantor H. Vergouwen, organist J. v. Opdorp
Maandag 20 januari 2025	9.00 uur H. Antonius Abtkerk Terheijden Eucharistieviering R. v. Bronswijk Ter intentie van overleden en levende leden Kloveniersgilde St. Antonius Abt

Je bent nooit te oud om een ander doel te stellen of een nieuwe droom te dromen.



Van oudjaar naar nieuwjaar: de tijd verstrijkt ...

Giny van der Korput, pastoraal werkende

Vaak zeggen we tegen elkaar “wat gaat de tijd toch snel...”. Dat is niet alleen nu, maar was ook vroeger. Het is van alle tijden ...
Een aantal dagen terug hebben we in ons dorp, ons land, in de wereld met grote knallen afscheid genomen van het oude, het voorbije jaar.
Het duister van deze dagen wijkt even voor het licht van het vuurwerk.
We hebben elkaar dan veel geluk en heil gewenst voor het komende jaar.
Het nieuwe jaar wordt meestal begonnen met nieuwe keuzes en goede voornemens die we proberen te maken. Maar zoals met het afgestoken vuurwerk, zo willen wij mensen soms toch liever ons eigen licht laten

schijnen op onze keuzes.

We hebben het allemaal druk maar toch is het goed om ons luisterend open te stellen voor God, die alles verbindt, verleden en heden, oud en nieuw.

Want God is dezelfde: gisteren, vandaag en morgen. Eeuwen terug en tot in eeuwigheid.

Oudjaar is bij uitstek een dag waarop we terugblikken. Er zijn mensen die met blijdschap terugkijken op het achterliggende jaar. Maar niet iedereen zal deze ervaring hebben en dan komt vanzelf de vraag: “Hoe nu verder..?”

Niet alleen in ons persoonlijk leven doen zich gebeurtenissen voor van vreugde, blijheid en van pijn. Ook het wereldgebeuren kent deze gang van zaken zoals de klimaatcrisis, het asielprobleem en uiteraard de oorlogen, die maar blijven voortduren en waar vele militairen momenteel al vechtend het nieuwe jaar instappen Zij strijden voor de missie: VREDE!

Dit maakt veel indruk op ons en hiervan worden we stil. Ik denk dat we met elkaar kunnen constateren dat op dit moment de wereldorde onder grote druk staat.

Maar aan het begin van 2025 is het ook tijd om vooruit te blikken:
Wat brengt ons de toekomst? Hebben wij al nagedacht over onze wensen?
Wat is ons doel in het jaar 2025?

Ook al zijn we nog zo slim en al hebben we onze zaken goed op orde, we kunnen het echt niet alleen! We zullen vertrouwen moeten hebben op God maar dan is het wel belangrijk om voor Hem een plaats te reserveren in ons hart!
Hij zal er dan zijn voor ons als we een beroep op Hem doen en als het nodig is!

Ik wens dat we vanuit onze ervaringen, hoop en verlangens een goede en verantwoorde richting voor het nieuwe jaar vinden.
Moge ons christen zijn ook ons geluk en zegen schenken zodat we vanuit ons hart tegen elkaar kunnen zeggen: Zalig Nieuwjaar!

Moge de Heer u zegenen en beschermen.

Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,

moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

(Zegenbede uit het boek Numeri van het Oude Testament)

Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Op zondag 22 december 2024 werden in de H. Antonius Abtkerk te Terheijden Jim Nieuwesteeg en Jens Rebben gedoopt. Onze hartelijke gelukwensen met jullie doopsel.

Ik wens jullie

*Ik wens jullie twee stevige voeten,
om door het leven te gaan.*

*Ik wens jullie twee stevige handen
om anderen bij te staan.*

*Ik wens jullie een mond,
om te lachen met vrienden die vrolijk zijn,
maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.*

*Ik wens jullie twee heldere ogen
om te zien wat kwaad is of goed.*

Dan zullen jullie altijd weten, de weg die jullie volgen moeten.

Ik wens jullie een liefdevol hart toe.

Een hart dat mensen bemint.

Maar vooral veel zegen.

Word heel gelukkig, lieve kinderen.



In memoriam

Op zaterdag 28 december 2024 namen we in de H. Antonius Abtkerk te Terheijden afscheid van Cor Geppaart (88) weduwnaar van Corry Geppaart – Aarts. Na de uitvaartdienst werd hij begraven op de begraafplaats bij de kerk. Gedurende vele jaren was Cor collectant en misdienaar bij uitvaarten in de kerk van de H. Antonius Abt. Veel sterkte gewenst voor de nabestaanden, moge Cor rusten in vrede.



Zaterdag 4 januari 2025 namen we in de H. Gummaruskerk afscheid van Jacques de Leeuw (78) echtgenoot van Wil Rompa. Veel sterkte gewenst voor Wil, kinderen en kleinkinderen bij het overlijden van Jacques. Jacques die in zijn werkzaam leven menigmaal reparaties verricht heeft aan het kerkgebouw van zijn Wagenberg.

Woensdag 8 januari 2025 namen we in de H. Gummaruskerk afscheid van Piet Damen (83) echtgenoot van Riet Gommers. Piet was lid van het Gummaruskoor vanaf 1 januari 1979, in augustus 2019 werd hij , vlak voor de coronatijd, nog gehuldigd voor zijn 40 - jarig lidmaatschap. Zijn afnemende gezondheid dwong hem te stoppen als koorlid. Tijdens zijn koorperiode , toen de mail en de app nog geen algemeen goed waren, verzorgde Piet de verspreiding van het programma voor repetitie en vieringen bij het toen nog 30 leden tellende Gummaruskoor. Toen het kleiner geworden Gummaruskoor ging samen zingen met Dameskoor Terheijden en Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden ging Piet ook mee, maar dat was voor hem helaas maar voor korte tijd. Moge Piet rusten in vrede. Ons medeleven met Riet, kinderen en kleinkinderen.

Huil niet

*De dood is niets, ik ben alleen naar de andere kant.
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog steeds.
Noem me zoals je me altijd genoemd hebt.
Praat met me zoals je dat vroeger deed: niet plechtig, niet triest..
Lach om waar we samen om moesten lachen.
Denk aan mij, bid met mij.
Spreek mijn naam uit, zoals je dat altijd hebt gedaan,
zonder extra nadruk, zonder droefheid.
Het leven is wat het altijd is geweest,
de draad is niet gebroken.
Waarom zou ik nu uit je gedachten zijn:
omdat je me niet meer ziet?
Nee, ik ben niet ver,
ik ben aan de andere kant..
Zie je, alles is goed,
je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er tederheid terugvinden.
Dus droog je tranen en glimlach. (naar Sint Augustinus)*

Onkruiden zijn ook bloemen wanneer je ze beter leert kennen (Winnie de Poeh)

Tarieven Vijfheiligenparochie en parochiële begraafplaatsen 2025

Advies parochiebijdrage 2025	€ 165,-
Stipendium (intenties)	€ 12,50
Uitvaartdienst inclusief avondwake	€ 718,-
Koor	€ 90,-
Aanwezigheid van pastor in crematorium na uitvaart	€ 120,-
Voorgaan in crematorium of begraafplaats zonder voorafgaande uitvaartdienst	€ 479,-
Opbaring in kerk per dagdeel	€ 60,-
Niet kerkelijke dienst (geen voorganger Parochie)	€ 718,-
Huwelijksviering	€ 718,-
Jubileumviering	€ 359,-
Doopsel	€ 165,-
Eerste Communie	€ 165,-
Vormsel	€ 165,-
Grafrechten bij begrafenis	
Het tarief voor het delven of dichten van een enkeldiep graf, een dubbeldiep graf of een dubbelbreed graf is afhankelijk van Bras Fijnaart, het bedrijf dat voor ons graven delft en graven dicht.	
Graf ruimen in alle drie onderstaande situaties (eenmalige betaling)	€ 260,-
Grafrechten 20 jaar enkeldiep graf	€ 500,-
Grafrechten 20 jaar dubbeldiep graf	€ 750,-
Grafrechten 20 jaar dubbelbreed graf	€ 1000,-
Onderhoudsbijdrage 20 jaar in alle drie bovenstaande gevallen	€ 795,-
Verlenging graven 10 jaar	
Grafrechten enkelgraf	€ 250,-
Grafrechten dubbeldiep graf	€ 375,-
Grafrechten dubbelbreed graf	€ 500,-
Onderhoudsbijdrage in alle drie bovenstaande gevallen	€ 400,-
Bij voortijdige opgraving /ruiming van het graf in opdracht van de familie vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde grafrechten en onderhoudsbijdrage.	
Grafrechten urnengraf	
Plaatsingskosten/afdekplaat	€ 270,-
Grafrechten 20 jaar	€ 380,-
Onderhoudsbijdrage 20 jaar	€ 800,-
Verlenging urnengraf 10 jaar	
Grafrechten	€ 190,-
Onderhoudsbijdrage	€ 400,-
Verder	
Bijzetting urn in grondgraf	€ 100,-
Uitstrooien as overledene op strooiveld	€ 85,-
Ruimingskosten urn	€ 260,-
Eenmalige betalingen worden bij het stichten van een graf of urnengraf berekend en vervolgens gereserveerd, zodat er geen betaling meer is wanneer in de toekomst werkelijk ruiming plaatsvindt.	

Caritascollecte 12 en 19 januari: Stichting Leergeld



Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Zij biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid worden van een sport-, muziek- of hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de scouting. Ook schoolkosten - denk aan excursies en schoolreizen - kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast kan een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) worden verstrekt.

Ook in de gemeente Drimmelen kan Stichting Leergeld een oplossing bieden voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, die vanwege te geringe financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.

De medewerkers van Stichting Leergeld verwijzen in eerste instantie wel altijd naar voorliggende voorzieningen via de gemeente, als die van toepassing zijn.

De intermediair maakt een afspraak voor een huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel te informeren over andere instanties.

Voor meer informatie zie www.leergeldwbo.nl.

Met uw bijdrage aan de caritascollecte in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie op 12 en 19 januari - of op rekening NL45RABO 0139 5935 94 t.n.v. Stichting Leergeld West-Brabant Oost - helpt u Stichting Leergeld om hun doel te verwezenlijken: **Gelijke kansen voor alle kinderen!** Bij voorbaat hartelijk dank!



Ja, ik geloof

De Week van gebed voor eenheid van christenen, van 19 tot en met 26 januari 2025 staat in met het thema 'Ja ik geloof' in het teken van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis. Dit gebeurt aan de hand van het Bijbelverhaal dat voorafgaat aan de opstanding van Lazarus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot

en met 26 januari 2025. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in 325 na Christus werd gehouden in Nicea.



***Gebed is bovenal ons afstemmen op God,
op Zijn levensadem, met of zonder woorden.
Gebed is de ziel van ons geloven; alleen als we bidden,
is ons geloof levend. Anders dooft het uit.
(Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht)***



Heilige Antonius Abt 17 januari

Voor verloren zaken doen we een schietgebedje naar Antonius van Padua:
"Heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik mijn sleutel vind", maar er is nog een andere Antonius en dat is Antonius Abt (Omstreeks 250 – 356)

Een grote volksheilige uit de middeleeuwen, men noemt hem ook wel Antonius de Grote, hij staat ook wel bekend als Antonius met het varken. Deze Antonius is de patroon van de kerk en dorpsgemeenschap in Terheijden.

Het gemeentewapen van de vroegere gemeente

Terheijden, bestaande uit de dorpen Terheijden, Wagenberg en een deel van Langeweg, is dan ook een afbeelding van Antonius Abt met het varken.



Geboren in midden - Egypte in een rijke familie. Op 20-jarige leeftijd , zijn ouders waren al gestorven en hij had de erfenis aan de armen geschonken, trok hij zich terug in een spelonk aan de rand van de woestijn en hij leidde daar in afzondering een leven van gebed, bezinning, vasten en boetedoening. Maar toch wisten de mensen hem te vinden en wilden hem navolgen, zodat er , tegen de zin van Antonius in, een religieuze gemeenschap ontstond, een gemeenschap die hem als voorganger, als abt wilde hebben , vandaar de toevoeging abt achter zijn naam. Hij wordt hierdoor gezien als de vader van het monnikendom .

Even was Antonius Abt in de stad Alexandrië om bisschop Athanasius te helpen.

Deze zou een boek over Antonius Abt schrijven. Lang hield Antonius Abt het niet vol in de stad en trok zich weer terug in de woestijn.

Hij overleed op 17 januari 356 op hoge leeftijd , naar verluidt nog in het bezit van al zijn tanden. Als kluizenaar stelde Antonius het toch zonder boeken. "Mijn boek is de gehele natuur, en ik kan dat boek lezen wanneer ik wil".

In de woestijn was het leven voor Antonius geen makkie, de 'duivel' bracht hem in bekoring of verzoeking : enge monsters kwamen op zijn pad, schrikjagende demonen, mooie vrouwen , vrolijke muziek, lekker eten en drinken. Kortom alles waar iemand die op bezinning en gebed is gericht niet zit te wachten.

Later werd Antonius afgebeeld met een varken, het varken als symbool voor zaken waar hij mee verleid werd, want geschikt om in de woestijn te leven is het dier niet, dat zal je duidelijk zijn.

Kapel van de H. Antonius Abt H. Mariakerk werd H. Antonius Abtkerk

In het middeleeuws Europa werd de roem van Antonius Abt steeds groter en in de buurtschap Schimmer, gelegen achter in de huidige Terheijdense Hoofdstraat , begin Bergen, lag een kapel toegewijd aan Antonius Abt. Daar werd hij aangeroepen bij veeziekten, de pest en de ziekte Antoniusvuur , die veroorzaakt werd door het eten van brood, gebakken van besmet graan.

In de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) raakte deze kapel door brand in verval en werd het interieur overgebracht naar de kerk in Terheijden.

Aanvankelijk heette deze kerk H. Mariakerk, naar de moederkerk , de Grote Kerk, in Breda .

Maar door de plaatsing van het interieur van de Antonius Abt kapel in de Terheijdense kerk dacht de deken , op visitatie, dat de kerk een H. Antonius Abtkerk was .

Deze vergissing is nooit rechtgezet. De kerk van Terheijden is lang een druk bezocht bedevaartsoord van Antonius Abt geweest.

Ter bestrijding van besmettelijke ziektes werden hospitalen opgericht geleid door broederschappen die vaak de H. Antonius Abt als patroon kozen, en daarom ook Antonieten genoemd werden . Deze broederschappen mocht varkens vrij laten loslopen in de steden, eten was er daar voor hen genoeg , aangezien de straat de plaats was waar alle voedselresten (en ander afval) gedumpt werden. Goed vetgemest werden deze varkens geslacht en hun vlees werd verdeeld onder de armen. Na de Franse Revolutie kwam er een eind aan deze Antonieten.

Antonius Abt in Terheijden

Het Kloveniersgilde , opgericht in 1551 , draagt de naam van onze dorpsheilige. De jongensschool in de Markstraat werd naar hem genoemd, aan het Dorpsplein ligt Woonzorgcentrum Antonius Abt. We hadden zelfs korte tijd een Antoniusstraat, die later werd omgedoopt in Norbartstraat , de Abtslaan verwijst ook naar Antonius Abt en natuurlijk niet vergeten onze Antoniuskoeken van bakker Jurgen van Dongen ; de opbrengst van de verkoop van de koeken met het logo van de Stichting behoud Antonius Abt (SBAAT) komt deels ten goede aan het behoud van het kerkgebouw van de H. Antonius Abt.



De inkomsten van de pastoor

Op 1 mei 1815 werd Adrianus Mangelaars tot pastoor van Terheijden benoemd, daarvoor was hij kapelaan in Lepelstraat en in Princenhage. De nieuwe pastoor van Terheijden wil ook wel eens weten hoeveel zijn traktement bedraagt en of daar iets over op papier staat. Dit is niet het geval en hij krijgt te horen dat andere pastoors daar nooit over praatten en hij neemt genoeg met jaarlijks f300,- Hij vindt de mensen wel aardig voor hem, want hij ontvangt van verschillende van hen boter. Als hij de nagelaten aantekeningen van pastoor Roels ontdekt, leest hij dat de boeren de plicht hebben per melkbeest 'een pond botter' aan de pastoor te brengen en dat dit onderdeel is van zijn tractement. Daarnaast kreeg hij ook nog vlees en spek aangeboden, maar dat was geen verplichting en ook wordt er mest voor den hof naar de pastoor gebracht. Dit is ook geen verplichting, maar de pastoor roept dit gebruik wel af in de kerk. Op dinsdag en woensdag worden in de kerk de relikwieën van de H. Johannes Nepomucenus en de H. Antonius Abt vereerd en de offerpenningen die de mensen daarbij aandragen zijn voor de pastoor en alle offerpenningen onder het octaaf van de H. Antonius Abt (de acht dagen na 17 januari) zijn ook voor de pastoor, behalve die op de feestdag van de H. Antonius Abt zelf.

Lied H. Antonius Abt

- 1. Wij bidden tot Antonius Abt, de ster van de woestijn
Heilige Antonius, onze hulp in nood, sta ons bij met grote kracht
Leid ons in leven en in dood naar God die op ons wacht.*
- 2. Bekoringen, beproevingen, want niets bleef hem bespaard
Uit alles heeft hij zich gered, zijn hart voor God bewaard
Heilige Antonius, onze hulp in nood, sta ons bij met grote kracht
Leid ons in leven en in dood naar God die op ons wacht.*
- 3. Voor velen is hij stut en steun, onschatbaar in de nood.
Een voorspraak bij de Heer en God, Antonius is groot
Heilige Antonius, onze hulp in nood, sta ons bij met grote kracht
Leid ons in leven en in dood naar God die op ons wacht.*



Raam Antonius Abt , een foto van Caspar Dingjan.

**Antonius schoon en helder, vult het vat en ook de kelder
Als het rond 17 januari mooi weer is, zal de oogst ook goed zijn.**

Terheijden.

Teerdag Gilde St. Antonius. — Der traditie getrouw, hield het Gilde St. Antonius, gevestigd bij den heer Chr. Bastiaansen—Schets, l.l. Maandag haren jaarlijkschen teerdag. Des morgens werden de Gildebroeders door hun tamboer, den heer H. Visker, door een flinken roffel uit hun slaap gewekt om alzoo op den aangegeven tijd op de Gildekamer aanwezig te kunnen zijn, om van hieruit gezamenlijk onder het slaan van een pittigen marsch om 7 u. ter kerke te zijn, tot het bijwonen van een H. Mis voor de afgestorven leden van het Gilde.

Na deze H. Mis werd door al de aanwezige leden de relikwie van hun schutspatroon, den H. Antonius Abt, vereerd.

Hierna stelde men zich weer op en werd de terugtocht, eveneens onder het slaan van een marsch, naar de Gildekamer hervat, waar reeds de geurige koffie met de belegde broodjes op zich lieten wachten. Dat deze zich goed lieten smaken, was wel te begrijpen. Na afloop hiervan, werd door den heer G. Dijkers hoofdman van 't Gilde, 'n korte toespraak gehouden, waarin hij de leden een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toewenschte en dat zij verder dezen dag in gepast plezier .nochten doorbrengen.

Direct vanaf het begin tot aan het einde heerschte er een gezellige stemming onder de leden, en menig glaasje bier werd dan, onder de vroolijke tonen der muziek, geledigd, totdat het uur van scheiden kwam, en allen hoogst voldaan huiswaarts keerden.



Reliekhouders met relik van Antonius Abt



Uit Dagblad van Noord-Brabant van 21 januari 1937

Een nog steeds bestaande traditie is de teerdag van het gilde. Deze is dit jaar op maandag 20 januari. Het gilde begint de dag met een eucharistieviering, niet om 7 uur, maar om 9.00 uur.

Maar ook op zondag 19 januari geeft het gilde, met trom, trompet en vaandel, acte de présence in de viering van 9.30 uur als we het patroonsfeest van Antonius Abt vieren.

Geloven

Wat geloven is, is nooit gemakkelijk te verwoorden. Het is niet hetzelfde als weten, ervaren of voelen. Ook als we niets meer weten, ervaren of voelen, kan er een heel diep besef zijn dat ons bestaan door God gedragen wordt. Daarover kunnen we spreken in verhalen van leegte, verlangen en vervulling, met de klanken en smaken van ieders leven. Het is mooi als we die verhalen met elkaar delen, in elkaar herkennen of zelfs aanwakkeren, als we luisteren en zingen, spreken en vieren. In die ruimte ontmoeten we elkaar als reisgenoten en leerlingen van Jezus.

(Emeritus-pastoor Han Akkermans)

Opening Jubeljaar in het bisdom Breda

Op het feest van de Heilige Familie, zondag 29 december 2024, opende bisschop Liesen het Jubeljaar 2025 voor het bisdom Breda. Dat gebeurde met een moment van gebed en bezinning op het Begijnhof, gevolgd door een korte pelgrimstocht naar de H. Antoniuskathedraal in Breda voor de eucharistieviering.



**Foto's
Bisdom
Breda.**



***Hoop is niet dat je iets doet, omdat je weet dat het wel goed komt.
Maar hoop is, dat jij je voor iets inzet, zonder dat je zicht hebt op succes.
(Václav Havel, 1936-2011)***



Driekoningen, Epifanie, Openbaring van de Heer

In het weekend van 4 en 5 januari 2025 stond het feest van Driekoningen of Epifanie of Openbaring van de Heer op het liturgisch rooster.

Waren met kerstmis de herders door engelen gewaarschuwd al op kraamvisite gekomen bij het kind Jezus, een Kind waarin God zich aan de wereld laat kennen.

Met Driekoningen is het de beurt aan de drie wijzen van ver weg, Caspar, Balthasar en Melchior, die gedreven op zoek waren naar het goddelijk Kind.

“Driekoningen is dan eigenlijk een soort van ‘beschuit met muisjes’ dag”, zei een van onze kosters. Deze benaming zal het liturgisch rooster hoogstwaarschijnlijk niet halen, maar toch. Iedereen, naast de herders en wijzen, is welkom in de stal om gevoed te worden, maar niet met beschuit met muisjes.

De kerkvaders en -moeders van vroeger konden het fraai zeggen: ons spelen met brood en wijn, de woorden gesproken en gezongen, het is allemaal een voorafschaduwing van de eeuwigheid. Of in gewone woorden: wat we op zondag in onze gemiddelde parochiekerk doen... zo gaat het straks in de hemel nou ook. Behalve dan natuurlijk de collecte. (Ben Verberne, msc)

Kleurrijk en zegenrijk



Vrijdagavond 3 januari 2025 trok weer een bonte stoet van verlichte trekkers en andere voertuigen door onze gemeente Drimmelen. Een mooi initiatief, een pracht voorbeeld van werken aan verbinding. Geen van de 50 deelnemers ontsnapte aan de zegening met wijwater door pastoor Ronald van Bronswijk, ter hoogte van het Dorpsplein in Terheijden. Zegening met wijwater, zoals ook trouwringen gezegend worden, dopelingen met gewijd water gedoopt worden, een overledene gezegend wordt, de Hubkes gezegend worden, gelovigen met Pasen gezegend worden, op Werelddierendag dieren en hun baasjes de zegen ontvangen en zoals vroeger de deelnemers aan de Ronde van Made de zegen ontvingen en er bij de Bernarduskerk ook motorrijders gezegend werden. Een zegen om aan te geven dat je niet alleen je weg gaat, dat God in ons bestaan met ons meegaat en ons tot steun en toeverlaat wil zijn.



Foto's Marcel Raafs , Gerard van Vugt en Thijs van Gils.

Geef vandaag voor de kerk van morgen..... het geschenk van jouw kerk

Actie Kerkbalans, de actie waarmee meerdere kerkgenootschappen hun leden elk jaar om een bijdrage vragen, introduceert voor de campagne van 2025 een nieuw thema. Naast de slogan 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' zoomt de campagne in op 'Het geschenk van jouw kerk'.

De onderliggende vraag is wat kerkleden, maar ook de maatschappij, als waardevol geschenk van de kerk kunnen ervaren. Voorbeelden zijn: de kerkmuziek, het omzien naar elkaar en samen het geloof vieren, een kaarsje opsteken, rustpunt in een drukke wereld zijn, een baken zijn van geloof, hoop en liefde.

De actieperiode van Kerkbalans 2025 is van zaterdag 11 januari tot zaterdag 25 januari.

Binnen onze Vijf Heiligen Parochie zijn vrijwilligers ook al weer in touw geweest om de Actie Kerkbalans op te starten. Hopelijk geeft u weer gehoor aan onze vraag om uw parochie ook dit jaar financieel te ondersteunen. Bij voorbaat dank hiervoor.



Denken over leven moeten we leren en dat leren duurt een leven lang (Toon Hermans)



Drimmelen viert Nieuwjaar 2025

'Drimmelen viert Nieuwjaar' is dé nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Drimmelen.

Dit jaar vindt deze plaats op **zaterdag 11 januari 2025 van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Gummaruskerk, Dorpsstraat 65 in Wagenberg.**

Op een winterfair tijdens deze bijeenkomst hebben diverse clubs, verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties uit de gemeente een kraampje om zich te presenteren.

Inwoners van alle dorpen van de gemeente zijn welkom.

Ook zijn er speciale activiteiten voor kinderen. U bent van harte welkom.

Geen mens kan zonder 'dankjewel' .

Op vrijdag 24 januari 2025 verschijnt Nieuwsbrief VHP 166

Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.

Deze dien je te sturen naar: info@naardekerk.nl en wel voor woensdag 22 januari 2025 .

Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl